

16 dec 2010

Programma werkbezoek moderamen synode aan de kerk in de gevangenis / protestants
justitiepastoraat

in PI Zoetermeer, Rokkeveenseweg 50, 2712 XZ Zoetermeer

16 december 2010

*5 leden moderamen – 2 leden Werkgroep Justitiepastoraat: de heren Schravessande en Segaar
– Kerken met Stip: dhr. Oskamp – Nazorg: Exodus*

- 10.30 aanwezig met legitimatie
(Wij verzoeken u om ruim op tijd aanwezig te zijn, omdat controle papieren en detectiecontrole enige tijd nemen)
- 11.00 welkom in Stiltecentrum door ds. Wytze Plantinga, predikant in PI Zoetermeer, en korte toelichting op de inrichting
- 11.10 Inleiding door ds. Jan Eerbeek over betekenis van het justitiepastoraat voor gedetineerden, kerk en samenleving
- 11.40 discussie
- 12.15 Lunch + rondleiding door de inrichting
- 13.15 Geloofsgesprek met gedetineerden
- 14.15 Thema's in verband met relatie justitiepastoraat en kerk, met onder andere een aantal punten ingebracht door de hoofdpredikant
1. inbreng geloof van gedetineerden in geloofsgesprek in de PKN
 2. positie Werkgroep Justitiepastoraat PKN
 3. project Kerken met Stip
 4. directer contact hoofdpredikant met moderamen
 5. werving justitiepredikanten en terugkeer als gemeentepredikant
 6. info over justitiepastoraat in classes en synode
 7. Paaskaartenactie KIA
 8. verder in te brengen punten
- 15.15 Informatie Exodus – Kerken met Stip – Centrum Justitiepastoraat – Handboek Justitiepastoraat
- 15.30 Boodschap van moderamen aan gedetineerden in Nederland
- 16.00 Afsluiting / einde

• BERICHTEN

● SYNODEBESTUUR STUURT GROET AAN GEVANGENEN

'Wij voelen ons als kerk met u en uw familie verbonden in deze moeilijke periode in uw leven. In onze gebeden denken wij aan u. Wij hopen dat u en uw familie zich bij de kerk welkom voelt.' Dat schreef het moderamen van de generale synode half december aan de gevangenen in de verschillende Nederlandse detentiecentra en bewoners van nazorghuizen. Aanleiding was een bezoek van het moderamen aan het justitiepastaoraat van de Penitentiaire Inrichting Zoetermeer.

Het moderamen stelde zich tijdens een werkbezoek op de hoogte van het werk van justitiepastores. Er werd gesproken met de justitiepredikanten, met vrijwilligers, met gedetineerden, de directeur van Exodus Nederland (nazorgprojecten voor ex-gedetineerden) en met de directeur van de inrichting. Het gesprek met de gedetineerden had het karakter van een geloofsgesprek: 'Waarop kun je vertrouwen? Wat is je houvast? Hoe kan de kerk je bijstaan?'

Levensvragen

Het synodebestuur kwam onder de indruk van het vele goede werk dat door het justitiepastaoraat verricht wordt. Het beek dat gedetineerden over het algemeen behoefte hebben aan geestelijke verzorging vanuit de verschillende denominaties. Het protestantse justitiepastaoraat verzorgt daarbij kerkdiensten, groepsgesprekken en individuele gesprekken. Gedetineerden ervaren hier de ruimte en de mogelijkheid om na te denken over levensvragen en zich open te stellen voor religieuze ervaringen.



Geestelijke verzorging in de Penitentiaire Inrichting te Zoetermeer. Foto: Hollandse Hoogte

Vrijwilligers

Hoofdjustitiepredikant Jan Eerbeek sprak zijn dankbaarheid uit over de betrokkenheid van de Protestantse Kerk bij het justitiepastaoraat door bijvoorbeeld het werk van vele honderden vrijwilligers, de Paasgroetenactie en de inzet bij de nazorg voor ex-gedetineerden. 'Daar mag de kerk trots op zijn. Ik ben in ieder geval wel trots op mijn kerk dat zij dit doet en we mogen dit nog meer laten zien.'

Voorgelezen

Aan het eind van het bezoek stuurde

het moderamen een boodschap van bemoediging aan alle gevangenen en bewoners van nazorghuizen. De boodschap werd op de vierde adventszondag tijdens de kerkdiensten in de verschillende centra voorgelezen. 'Het Kerstfeest is het feest van de geboorte van Jezus', zo schrijft het moderamen. In hem zien we hoe diep God is bewegen met de mensen en met de wereld. Met Kerst beleven we dat er voor ieder mens toekomst is, hoe zijn leven ook gelopen is. Met die gedachte wensen we u een gezegend Kerstfeest toe.' ●

Geachte perscontacten,

Hieronder doe ik u een persbericht toekomen van de Protestantse Kerk in Nederland betreffende een groet van het moderamen van de Protestantse Kerk aan gevangenen.

Met vriendelijke groet,

Nanny Landsman
assistente persdienst
Protestantse Kerk in Nederland
telefoon: 030 8801415
mobiel: 06 28473991
e-mail: n.landsman@pkn.nl
website: www.pkn.nl



Persbericht Protestantse Kerk in Nederland

Protestantse Kerk stuurt groet aan gevangenen

Utrecht 17 december 2010 - "Wij willen u zeggen dat wij ons als kerk met u en uw familie verbonden voelen in deze moeilijke periode in uw leven. In onze gebeden denken wij aan u. Wij hopen dat u en uw familie zich bij de kerk welkom voelt." Dit schrijft het moderamen van de generale synode (dagelijks bestuur) van de Protestantse Kerk aan de gevangenen in de verschillende detentiecentra en bewoners van nazorghuizen naar aanleiding van een bezoek aan het justitiepastoraat van de Penitentiaire Inrichting Zoetermeer.

Werkbezoek

Het moderamen stelde zich tijdens een werkbezoek op de hoogte van het werk van justitiepastores. Er werd gesproken met de justitiepredikanten, met vrijwilligers, met gedetineerden, de directeur van Exodus Nederland (nazorgprojecten voor ex-gedetineerden) en met de directeur van de inrichting. Het gesprek met de gedetineerden had het karakter van een geloofsgesprek: 'Waarop kun je vertrouwen? Wat is je houvast? Hoe kan de kerk je bijstaan?'.

Nadenken over levensvragen

Het moderamen is onder de indruk van het vele goede werk dat door het justitiepastoraat verricht wordt. Het blijkt dat gedetineerden over het algemeen een grote behoefte hebben aan geestelijke verzorging vanuit de verschillende denominaties. Het protestantse justitiepastoraat verzorgt daarbij kerkdiensten, groeps gesprekken en individuele gesprekken. Gedetineerden ervaren hier de ruimte en de mogelijkheid om na te denken over levensvragen en zich open te stellen voor religieuze ervaringen.

Vele honderden vrijwilligers

Hoofdjustitiepredikant Jan Eerbeek sprak zijn dankbaarheid uit over de betrokkenheid van de Protestantse Kerk bij het justitiepastoraat door bijvoorbeeld het werk van vele honderden vrijwilligers, de Paasgroetenactie en de inzet bij de nazorg voor ex-gedetineerden. "Daar mag de kerk trots op zijn. Ik ben in ieder geval wel trots op mijn kerk dat zij dit doet en we mogen dit nog meer laten zien."

Boodschap

Aan het eind van het bezoek stuurde het moderamen een boodschap van bemoediging aan alle gedetineerden en bewoners van nazorghuizen. Deze boodschap wordt komend weekend in alle kerkdiensten in de verschillende centra voorgelezen.

Bijlage: Boodschap van het moderamen van de Protestantse Kerk aan gevangenen

Het moderamen is het dagelijks bestuur van de generale synode (dagelijks bestuur) van de Protestantse Kerk in Nederland en bestaat uit zeven leden. De Protestantse Kerk telt ongeveer 2,1 miljoen leden die lid zijn van één van de ruim 1800 plaatselijke gemeenten. Voor meer informatie: www.pkn.nl.

Noot voor de redactie, niet bestemd voor publicatie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persdienst van de Protestantse Kerk in Nederland, tel: (030) 880 1415, mail: persdienst@pkn.nl. Als u toezending van onze persberichten niet langer op prijs stelt, kunt u dit doorgeven via persdienst@pkn.nl.



Protestantse Kerk

Retouradres: Postbus 8399, 3503 RJ Utrecht

Dienstenorganisatie
Protestantse Kerk

Institutionele Ondersteuning

Joseph Haydnlaan 2a,
Postbus 8399, 3503 RJ Utrecht
Telefoon (030) 880 18 80
servicedesk@pkn.nl
www.pkn.nl

Datum Ons kenmerk
16 december 2010 1012.046b

Beste mensen

Vandaag hebben wij met een delegatie van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland een bezoek gebracht aan het justitiepastoraat in PI Zoetermeer. Wij hebben in dat bezoek aan alle ingeslotenen en bewoners van nazorghuizen in Nederland gedacht.

Wij zijn onder de indruk van de betekenis die de gevangeniskerk voor u heeft en wij waarderen de inzet van de predikanten, de pastores en de vrijwilligers.

Wij willen u zeggen dat wij ons, als kerk, met u en uw familie verbonden voelen in deze moeilijke periode in uw leven. In onze gebeden denken wij aan u.
Wij hopen dat u en uw familie zich bij de kerk welkom voelt als u ons nodig heeft.

Wij zijn in de adventstijd, op weg naar het kerstfeest.
Het kerstfeest is het feest van de geboorte van Jezus. In Hem zien we hoe diep bewogen God is met de mensen en met de wereld. Met kerst beleven we dat er voor ieder mens toekomst is, hoe zijn leven ook gelopen is.
Met die gedachte wensen wij u een gezegend kerstfeest toe.

Namens de Protestantse Kerk Nederland,

Ds. P. Verhoeff
Preses van het moderamen van de generale
synode van de Protestantse Kerk in Nederland

Dr. A.J. Plaisier
Scriba van het moderamen van de generale
synode van de Protestantse Kerk in Nederland

Geloof·Hoop·Liefde